

DE NIEUWE DOLEANTIE

Blad van het Instituut voor Calvinistische Studiën, zusterblad van de bladen Refo Tijd en Geestelijke Opvoeding.

In dit nummer : Wat Jakob op Pniël zag, en De menstruatie des Heeren : een teken van hoop - beelden van het oude Afrika

WAT JAKOB OP PNIËL ZAG

Laten we eerlijk zijn, waar Herman Hesse al op wees, dat de kinderen op de scholen zwendel wordt geleerd, en het ware voedsel wordt voor hen achtergehouden, het Woord des Heeren leren ze niet. Hun hersenen worden ingeslagen met ingewikkelde wiskunde, natuurkunde etc., en de ingewikkeldheden des Heeren kennen ze niet. Ondervoedde kinderen zijn het. Vervolgens slaan ze elkaar de hersenen in, omdat ze geen geestelijke principes hebben geleerd, allemaal voor de markt. Ook goedemorgen.

Vandaar de nieuwe doleantie. Vele punten staan op de agenda, zo de Heere wil. Nog steeds buigen de juridische geleerden zich over de misdadigers die doorgedraaid zijn door het systeem, maar de misdadigers VAN het systeem pakken ze niet aan. Die lopen nog steeds vrij rond, en kunnen hun Mengele achtige praktijken voortzetten, en verschuilen zich achter hun hoge titels die ze ergens overgekocht of gestolen hebben. 't Is maar dat u het weet. Deze wereld is door en door corrupt. Alleen God kan het oplossen, en God gaat langs hele andere wegen, omdat God ver van deze wereld is weggedrukt. God leeft bijna niet in deze wereld. Maar met bulderende golven zal God terugkomen. Als een leeuw zal God terugkomen, want de mensen hebben geen gerechtigheid in de wereld gebracht. Dan zal God het zelf doen, maar nooit

op de manier van de mensen. God is ondoorgrondelijk. Denk niet dat je God wel even in een hokje kan plaatsen. Het zal alle fantasieën te boven gaan.

Nu, maak het in orde met God, en laat je kinderen het in orde maken met God. Wat God alreeds gedaan heeft is het Woord gegeven. Daar staat alles al in. Het laat precies zien hoe God over deze wereld denkt. Zorg ervoor dat je niet één van hen bent. God ziet deze wereld als een vijand. Toch zien we de natuur van God door alles heen. Dat moeten we leren herkennen. Daar moeten we toe ontwaken.

De natuur van God door alles heenzien. Alles wijst omhoog. Alles wijst op de dag die komen zal. Elke knie zal moeten buigen voor de eeuwige en enige kennis die des Heeren is. Dan zal alle zogenaamde kennis van mensen en hun zogenaamde wijsheden der wereld wegsmelten. Dan zal het voorhangsel weggeschoven worden. Niemand zal God zien en leven, daarom is dat voorhangsel er nog.

Jakob zag God en zijn oude leven stierf dan wel, maar zijn ziel werd gered, zijn nepes. In het Aramees zag Jakob de menstruatie van God, het menstruatie bloed. In het Aramees staat ook dat Jakob tot begrip kwam hierover. We zijn omringd door duivelse criminelen, Mengelers, die zich door

niets en niemand laten tegenhouden in hun boze werken, en daarom is onze enige hoop om net als Jakob het menstruatie bloed van God te zien. Wat betekent dat ? De menstruatie is de zuivering van de vrouw. Jakob moest een nieuw begrip krijgen van de Moeder God, door het loslaten van zijn oude ideeën. De menstruatie is ook een beeld van het naderen tot de vruchtbaarheid. Het is een soort besnijdenis, want het vrouwelijke lichaam ontdoet haarzelf van een stukje baarmoederslijmvlies wat was opgebouwd ter voorbereiding van mogelijke bevruchting. Jakob was dus heel dichtbij gekomen bij de nieuwe schepping, maar moest eerst zichzelf verliezen en zijn oudere godsbeelden.

Jakob moest worstelen met God, dat is ook wat Pniël betekent : 'tegenover God.' En zo openbaarde God zich aan hem, omdat hij niet zomaar vertrouwde en niet zomaar zich overgaf, maar eerst toetste. Het mercurische voorhangsel is het voorhangsel van de markt, en alleen de menstruatie-cyclus kon dit voorhangsel wegschuiven, zegt de nieuwe bijbel in II Duizen 8:28. In de nieuwe bijbel betekent de zondvloed ook de menstruatie. (Duizen 40:10,22)

In het Aramees van Genesis 32 staat dat Jakob op Pniël het spoor weer vond, en ruimte om te ademen (atra).

Ik had daar een droom van dat ze bij de burens een praktijk hadden om bij mensen ademruimte in te brengen.

DE MENSTRUATIE DES HEEREN : EEN TEKEN VAN HOOP - BEELDEN VAN HET OUDE AFRIKA

*U bent de hemelse rivier. Laat uw
rivier mij leiden, en laat Hoop mij Uw
Woord doen verstaan.
Beloch 10:4*

De grote beesten van de aarde hebben grote religie en grote misdaad gemaakt. Toen Jakob in zijn worsteling met God haar menstruatie bloed ontmoette was dit een beeld van de eeuwige besnijdenis, want de menstruatie van de vrouw blijft zich herhalen. Ook Ezau had een ontmoeting met de menstruatie van de vrouw toen hij alles moest opgeven om van de kom met het rode te drinken.

De zondvloed die we dienen te ontvangen om los te komen van het vlees is ook een beeld van de menstruatie in de nieuwe bijbel. Daarin moet de mens gewassen worden. Het is een beeld van de vrouwelijke besnijdenis, de zuivering van de vrouw en het beeld over vrouwen, want er zijn veel valse vrouwenbeelden. Wij moeten een waarlijk en getrouw, een waarachtig en zuiver beeld krijgen van wat de vrouw is en voorstelt. Dat is absolute noodzaak vandaag de dag, in deze eeuw. Dat moet de mens recht zien te krijgen om verder te kunnen, en door nieuw zicht op de vrouw kan er ook nieuw zicht komen op de man.

Jakob en Ezau moesten alles afleggen voor dit geheimenis. Laat alles los als je tot de hemelpoorten komt, al je oude ideeën over man en vrouw, al je oude ideeën over God, en laat het zuiveren. Leer de ware antropologie en etnologie. Het is een diep Afrikaans geheimenis van het bestaan. Al in Egypte werd het onderwezen dat de mens het menstruatie bloed van Moeder God (Isis) moest ontvangen. Zo kon het hart van de mens

verder gezuiverd worden.

We kennen allemaal het anaq teken van Egypte, het levenskruis, oftewel het kruis met het rondje erop, wat als het halssnoer van de levensprincipes van het halssnoer was, waardoor de mens door het levenslijden aan God is verbonden. Het tyet teken van het menstruatie bloed van Moeder God was een soortgelijk teken, maar dan met de armen slap, wat een soort knoop of verband was. Zo was de mens door de menstruatie, door de eeuwige besnijdenis, aan God verbonden. De mens moest het om zijn nek dragen, want het waren de leerregels van het halssnoer, het verborgen manna. Dat moet geen uitwendig sieraad zijn, maar een inwendig sieraad. Kijk hoe men deze dingen in deze wereld hebben verdraaid en hebben verletterlijkt. In oost en zuid worden vrouwen letterlijk besneden, lees : verminkt. Hun clitoris wordt afgesneden. Verschrikkelijk. En kijk naar het symbool van de rijken in het westen : de afschuwelijke stropdas waarmee ze in gruwelen over de anderen heersen.

Ze weten niet eens wat het betekent. Ze hebben roofoverval gepleegd. Ze hebben het ergens opgekocht of gejat, als een verkrachting. Rechtsverkrachting is het. Ze hebben het losgemaakt van zijn betekenis. Deze dingen worden niet geleerd over het algemeen. De kinderen worden onderworpen aan de grootste gruwelen.

Adam moest loskomen van de lagere vrucht, van de vervloekte vrucht, en moest komen tot de hogere vrucht, namelijk van de menstruatie des Heeren. Dat was de voorbode van de vruchtbaarheid. Hij moest bedekt worden met dit bloed, opdat hij een wapenrusting had, net zoals eens Isis met haar menstruatie bloed de verscheurde en verdrinkende Osiris (Aser) weer aan elkaar lijmden. Zij deed dit met behulp van de krokodil Sebek, een beeld van de vroedvrouwen, om zo

Osiris (Aser) tot nieuwe geboorte te leiden in de onderwereld, waar hij zou tronen over het vlees.

Er is geen mannelijke suprematie zoals deze wereld. De mens moet weer terug naar de onderwereld, naar het paradijs, naar het hiervoormaals en hiernamaals, dwars door alles heen. Het ligt er al voor de mens, en dat is het ware koninkrijk des Heeren, niet de belachelijke karikatuur dat ze van alles hebben gemaakt. De Isis-knoop van Moeder God is de knoop van de vernieuwing. Ga terug, ga terug. De mannelijke suprematie is een leugen. Er is alleen kennis suprematie, en dat is de kennis des Heeren opgeborgen in de Vreze des Heeren. Dat is geen mensenbehagenis, maar kennisbegeerte.

De mens en zijn kerken, ach laat ze toch varen. Kom toch tot de hogere kerken in de Heere, waar het menselijke verduisterde verstand niet heerst. Laat jezelf losmaken door het menstruatie bloed des Heeren wat Jakob zag op Pniël, wat diep in hem begon door te dringen en begrip begon te geven.

Oh, wat een heerlijke weg is dit, tot de nieuwe natuur. Laat de vogels weer in je zingen, de vogels des hemels, van het paradijs. Luister goed, elke morgen als je opstaat, naar de boodschappen die zij brengen, opdat de mannenstemmen van deze wereld, van de zelfzucht, de eindeloze gierigheid en hebzucht, in je kunnen doven.

Ook Yeshua ging terug tot de baarmoeder, tot het menstruatie bloed, op Golgotha, waar hij werd losgesneden van de valse vader van het vlees, om zo Moeder God te ontmoeten. Hierin werd hij gewassen. Oh, het wordt zo weinig verteld, of helemaal niet. Net als Jona ging hij naar binnen. Hij werd erdoor opgeslokt, verslonden, opdat nieuw leven zou kunnen komen. Dat is een pad voor ons allemaal. Uiteindelijk kwam het Griekse Iesous ook van Isis, de Griekse transliteratie van de

menstruerende Moeder God. De zich steeds maar herhalende menstruatie des Heeren geeft hoop, baant een weg. Het is uitzicht op het bloeien van de wildernis, het bloeien van de woestijn. Eens zal het gebeuren, oh als wij ons maar laten wassen door dat menstruatie bloed des Heeren, en daarin binnen zullen gaan, in haar geheimen. Als het vrouwelijke wordt besneden, wordt zo ook het mannelijke besneden.

Wat een heerlijke waarheid is dit. Laten we diep van binnen dit aanraken en onderzoeken, ermee worstelen, om zo verder te komen in datgene waar het leven voor is bedoeld. In die golven van geestelijke menstruatie worden de hogere verbanden zichtbaar. Dan zien wij pas werkelijk wat Jakob zag.

In Egypte werd het tyet teken van de menstruatie ook wel de gordel van Moeder God genoemd.

Beloch 10: 1-3 zegt :

*Breek de ketenen van mijn geweten,
waar vissen van mij hebben gegeten.
U ziet de ketenen van mijn hart. Uw
warmte heeft mij overrompeld, Uw
kracht heeft mij de bergen doen
verstaan.
Laat mij niet bloot staan voor mijn
vijanden. Bedek mijn hoofd met Uw
hemelse gordel.*

Toen Adam tot deze gordel kwam in het paradijs was dit de gordel van de hemelse vreze. Hierin moet de man eerst zwak worden, opdat de moeder hem kan vormen, zoals vers 5 zegt :

*Bescherm me des daags tegen de
stekende vlieg. Zwakte brengt mij tot
aan uw wateren.*

Odenlech 32:51 noemt het de gordel van de vergetelheid om los te komen van menselijke kennis, van het lagere geheugen. En met het herstel van het zicht op het vrouwelijke zal Odenlech op de troon van David (Ahn) zitten, dus

het is een belangrijk boek. (Buli 11:1)

II Duizen 8 noemt de leer van de vergetelheid de gordel van de waarheid, die Mozes ontving. Omdat het van de mens was geroofd, het kind was omgebracht, ging het vleselijke mannelijke regeren, door de mercurische cyclus van de spier, van de markt, en zo werd de man gecastreerd. Zo verloor de man zijn ware vruchtbaarheid, zijn ware seksualiteit, en is nu onderworpen aan een karikatuur. De waarheid is dat de Goliathse man die denkt te regeren dus geen geslachtsdeel meer heeft. Het is afgekapt door de leugens waarvoor hij koos. Deze man is slechts dronken, en sleept velen mee in zijn dronkenschap.

Daarom moet de menstruele cyclus komen om de mercurische cyclus van mannelijke protserij te verbreken. De man moet terug de baarmoeder in. De vleselijke nephilim man is te ver gegaan. Daarom moest destijds de zondvloed ook komen, want de mens had zichzelf teveel verzezen, wilde met hardheid en macht over de ander regeren. De reuzen van zonde en leugen waren gekomen, de grote beesten van grote religie en grote misdaad. Het waren gevallen engelen, en zij riepen de dochters der mensen, de dochters van het vlees, op om hen voort te baren en hen groot te maken. Wee een vrouw die zich aan deze spelletjes overgeeft. Uw man is de Heere, niet dat wat zich vandaag de dag in deze wereld als 'man' aanbiedt. Neem nooit een man onbesneden van borst. (Behemma 29:49-50 ; 30:2-5)

Ahn moest deze riem ook ontvangen en moest de tong, het woord van menselijke overleveringen en tradities, van de Behemoth, het grote beest van het oervlees, afnemen om het aan zijn riem te hangen. (II Duizen 25:31)

In het oude Egypte was er het gebruik om vrouwen in te smeren met menstruatie bloed, opdat ze daardoor

gestimuleerd werden tot zwangerschap. Ook werden kinderen ingesmeerd met menstruatie bloed om hen tegen kwade invloeden te beschermen. Nu, dit zijn allemaal beelden. Ook wij als kinderen van Moeder God, mogen door haar menstruatie bloed beschermt worden, en worden opgevoed tot vruchtbaarheid.

Er waren soms speciale plaatsen in het oude Egypte waar menstruerende vrouwen konden gaan. Zoals het tyet teken het teken was van de vagina en de menstruatie van Moeder God, zo was de djed het teken van de fallus van Osiris, van Aser. Vaak werden zij naast elkaar afgebeeld. De mens moet tot leven komen, aan zijn zelf afsterven, door tot het geheimenis van Moeder God te gaan, om zo hierin ingeleid te worden, aan de hand van de leerregels. Dat is in de Egyptologie de tocht van Osiris, Aser, en de tocht van Ree (Ra), door de onderwereld.

Vaak waren de speciale plaatsen voor de menstruerende vrouwen dieper onder de grond, onder de trappen. Het laat zien wat wij in onze tochten in de aarde, dieper de aarde in, kunnen verwachten. Dit kan alleen gebeuren in onze worsteling met de aarde, met onze donkere Moeder God. Alleen dan zal zij haar geheimenissen openbaren. Het is niet voor de afwimpelaars, niet voor de overmoedig vertrouwendenden, maar voor de strijders voor gerechtigheid, de twijfelaars, de toetsers, de soberen en ingetogenen. Laat niemand u afhouden van de prijs die voor u klaarligt. Ren de wedstrijd zo opdat u die wint. Laat het vlees achter u. Acht al het andere als vuilnis, stelde Paulus, om het te kunnen winnen.

In de ondergrondse ruimtes van de menstruatie waren gangen met afbeeldingen van buffels en runderen, als beeld dat de mens door het menstruatie bloed werd opgeroepen tot de geestelijke buffeljacht, ter overwinning van de Behemoth, het ego, zoals dat ook in de nieuwe bijbel wordt

besproken, als beeld van de eeuwige besnijdenis. Het vlees moet volkomen overwonnen worden. Dat is een gelijkenis. De rivieren zouden tot buffelbloed worden voordat Moeder God zou wederkeren, als een teken. Dat is het bloed van de menstruatie. De vrouw zou haar eigen vlees en het vlees van mannen hebben weggesneden, om zo tot zuivering en wedergeboorte te komen. Dat kan alleen gebeuren in de exegese, oftewel de schriftuitleg. Het is niet iets voorwerpelijks, maar onderwerpelijks, en verbandelijk. Daartoe is de knoop of gordel van de menstruatie van Moeder God, om de hogere verbanden te laten zien, waarin oude inzichten wegvallen en worden opgelost. Veel van de huidige mens zal daartoe wegvallen. De aarde zal vol worden met de eeuwige en enige kennis des Heeren. Elke knie zal hiertoe buigen. Elke tong zal belijden.

Vaak droegen de Egyptische vrouwen van Afrika de menstruatie knoop van Moeder God tussen hun borsten, als teken. Het was een teken van hoop en vruchtbaarheid, een teken van komende openbaring en onthulling. Het was een beeld van vrouwelijke intuïtie en de navelstreng tussen Moeder God en de mens. Vergelijk dat met de godslasterlijke stropdas van de mens die tegen God rebelleert, en zie dat het nergens met elkaar overeenstemt. Ze hebben het godsbeeld van de mens door de stropdas, de wurgslang in het paradijs, totaal vernietigt. Het verleidde de mens tot een product, leidde de mens niet tot de volle waarheid.

Ook mannen mogen tot het menstruele geheimenis van Moeder God komen om zo hun hoofden te buigen en weer kind te worden. Het was een teken van bescherming van het kind in de baarmoeder. Kom terug tot uw Moeder, en leg al uw afgoden af. Zij roept op tot oorlog en jacht in de hemelse gewesten, in de onderwereld, in het paradijs. Dit is geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen het zondige vlees van de

eigengerechtigheid van de mens. Ontwapen uzelf eerst van al uw oude en valse wapenen, opdat u eerst tot nieuwe geboorte komt. De ontwapening van het vlees gaat vooraf aan de hogere geestelijke bewapening. Laat u hiervoor insmeren met het geestelijke menstruatie bloed van Moeder God, zoals Jakob dit eens onderging. Telkens moeten wij hierin gewassen worden. Het is niet iets eenmaligs. Dring door tot de diepere ruimtes van de menstruatie, om zo tot de jacht te gaan tegen de machten der zonde en onwetendheid, oftewel de geestelijke buffeljacht. Dat is waar de natuurvrouwen mee bezig zijn. Zij wijden geen zorg aan het vleselijke, maar strijden hiertegen. Zo kun je een ware natuurvrouw des Heeren herkennen. Zij gaat niet helemaal op in aardse zorg, maar is gericht op haar geestelijke roeping. (Spreuken 31)

Terwijl de natuurvrouwen menstrueren, oftewel zich hebben gewijd aan de eeuwige besnijdenis, zwoegende in de aarde, hebben de gepensioneerde danaïden boven de aarde zichzelf opgesteld in roddelblaadjes en flutblaadjes en flutromans als flutmodellen, want zij menstrueren niet meer, zijn geestelijk met pensioen gegaan. Zij vertonen geen tekenen van ware vrouwelijkheid meer, maar van karikatuur en bespotting, van mensenbehagenis. Zij hebben gebogen voor de eisen van het vlees, en door vleierijen hebben ze hun valse, aardse loon en winst hiervoor in ontvangst genomen, opdat zij voor eeuwig zouden verstenen als praalbeelden voor het bedrieglijke en aardse mannelijke volk. Beide volkeren zijn tot slaaf geworden tot de dood. Ze worden aards gemelkt, voor hun gif. Niets anders. Ze gieten eindeloos water in bodemloze vaten, dragen eindeloos en ijdel water naar de zee. Het is een tragische, zeer tragische, en zeer te betreuren bedoening.

De lijdensgezinde kwam tot Hippolythe, oftewel Hippo-lethe, het vergeten van

het beest, als beeld van de geestelijke vergetelheid, en hij moest haar gordel van vergetelheid zien te bemachtigen, in een worsteling met haar, de koningin der amazones. Wij komen niet zomaar tot de vrouw en haar geheimenissen. Het is geen slap opzegversje. Het is een worsteling op Pniël, met het hogere en lagere zelf. Het is een twistzieke vrouw, dat zal ik je wel vertellen. Zij bewaakt de hogere kennis. Het wordt niet zomaar voor de zwijnen geworpen. Je komt niet zomaar binnen. Het gaat om een volledig zelfoffer, een volledig luisteroffer. Je zult alles door en door moeten toetsen, en hiervoor lange tochten dienen te gaan, over de Jabbok heen, diep de aarde in. (Odenlech 32)

Pensionering loert overal. Het vlees is een professionele en deskundige pensionering. Daar is geen leven meer. Daar leeft men slechts van de dood. Laten we blij wezen dat de Heere ons nog boodschappen van leven brengt. Elke dag als je opstaat : luister naar de vogels van het paradijs die deze boodschappen brengen. Zij brengen je over deze zeeën, zoals God in haar Woord heeft beloofd. Het is voor de overwinnaars, de doorgedrongen, voor hen die niet opgeven. Het is voor de volharders, voor hen die niet met de slappe en laffe vooroordelen van deze vreemde tijden willen leven. Zij hebben hun oude leven volledig vaarwel gezegd. Zij hebben geen reserves. Zij sluiten geen compromissen. Zij zijn volledig toegewijd aan het smalle pad en de enge poort.

De discipelen slapen. Zij zijn niet ontwaakt tot deze geheimenissen. Het Woord des Heeren is nog niet in hen doorgedrongen, maar eens zullen de bazuinen klinken.
